

Kinderen filmen geschiedenis Borne

BORNE – Het is een bijzonder initiatief om de jeugd kennis te laten maken met de geschiedenis van Borne. Kinderen van tien tot zestien jaar die lid zijn van Videotics gaan zich het komende jaar storten op het maken van filmpjes die te maken hebben met de historie van het dorp. Videotics, dat onderdeel uitmaakt van de Videoclub Borne, ziet graag dat kinderen bij het maken van de opnames hun eigen fantasie en creativiteit gebruiken.

Pakweg 27 geschiedkundige items komen aan bod. Die onderwerpen komen uit het boek *Borne bij de tijd*. Het is een variant van het boek *De canon van Borne*, eerder dit jaar uitgebracht, waarin met 50 vensters een mooi overzicht wordt gegeven van geschiedkundige en interessante feiten uit het verleden. Dat boek was bedoeld voor volwassenen en werd tot stand gebracht met vrijwilligers en leden van de Heemkundevereniging Borne. De versie voor de jeugd wordt 21 september door diezelfde heemkundevereniging gepresenteerd aan de basisscholen in het dorp.

„Wij hopen vurig dat er in de klas aandacht aan wordt geschonken. De geschiedenis bij de kinderen brengen is zo belangrijk”, zegt Martin Thiehatt van de Heemkundevereniging Borne.

Omdat kinderen van deze tijd minder snel een boek openslaan, kwamen de lokale videoclub en Heemkundevereniging op het idee de jeugd zelf filmpjes te laten maken. Aan bod komen onder meer de mammoet Boris, de Ridder van Borne, Weleveld, het Bussemakerhuis en de fabriek van Spanjaard. „Onder onze begeleiding en die van kunstenaars maken de 25 le-



Leden van Videotics hebben al een voorschot genomen op een film over de geschiedenis van Borne. Hier worden opnames gemaakt van het weven in het Bussemakerhuis. foto Carlo ter Elle

den van onze club hun eigen filmpjes. Per onderwerp ongeveer een minuut lang.”

„Op 19 en 20 september gaan we beginnen. Kunstenaars hebben ons al adviezen gegeven hoe we het op een originele manier kunnen aanpakken, maar we willen ook de kinderen zelf stimuleren er iets creatiefs van te maken”, zegt Lau Hopmans, begeleider van de Videoclub Borne. Hij zou graag zien dat nieuwe leden zich aandienen voor deze klus. „Het is zo

mooi te zien hoe handig kinderen met de camera zijn. De film van een half uur is straks een mix van acteren, pure creativiteit en techniek. Bijvoorbeeld als we bij het begin van onze geschiedenis iets laten zien over opgravingen, vragen we de kinderen een huis te tekenen. Daarvan worden opnames gemaakt. Een huis wordt een stad. Ook dat leggen we op film vast. Ook gaan we op locatie filmen bij de kloppeswoningen en het Weleveld. De kinderen maken echte re-

portages. Wie daaraan mee wil doen, kan ons bellen.”

De leden van het jonge Videotics komen op woensdag (tien tot twaalf jaar) samen van 18.00 tot 19.30 uur en op donderdag (twaalf tot zestien jaar) van 19.00 tot 20.30 uur, in het gebouw De Fontein aan de Twijnerstraat.

Wie nog mee wil doen kan contact opnemen: 06 41 57 82 78 of mail naar lau@hopmans.demon.nl.

www.videotics.nl